



Oude Gans Berendrecht vzw

Zandvliet, oktober 2020

BRIEF VAN DE VOORZITTER

Beste lid,

Wat. Een. Jaar.

Eerst en vooral hoop ik dat jullie allen, en je familie, in goede gezondheid verkeren. Het zijn rare tijden, maar als de gezondheid al meezit, komt het wel goed...

Flashback naar dinsdag 10 maart op onze algemene vergadering met nummertrekking in de Koerel... Bij het woord Corona dachten we toen nog eerder aan het Mexicaans bier, dan aan de pandemie, en we waren er met zijn allen van overtuigd dat we zondag 15 maart onze nieuwe koning zouden kronen.

Niet dus... nog geen 48 uur later werden we genoodzaakt om ons koningrijden alsnog af te gelasten. Een tegenvaller, zeker omdat dit slechts 3 dagen voor ons rijden was, maar hoopvol dat we dit zeker in augustus zouden kunnen organiseren. Vele maanden later moeten we spijtig genoeg vaststellen dat COVID-19 zeer hardnekkig is en ons maar in de ban blijft houden. Zowel ons koningrijden alsook het keizerschap werden volledig geannuleerd voor 2020, en ook alle andere activiteiten van dit jaar dienen te worden geannuleerd of Corona-proof gemaakt...

Het is van 1953 geleden dat onze maatschappij een koningrijden heeft moeten overslaan. Toen omwille van de overstroming in onze polderdorpen... Met David Cleynhens heeft mijn grootvader (koning in 1952) alvast een waardige opvolger om de koningskroon bijna 24 maanden te mogen dragen met slechts 1x koning te trekken. Zijn uithalen hebben we nog tegoed, maar ongetwijfeld zullen wij met zijn allen *den David* nog duchtig vieren van zodra dit weer mag. Zonder social distancing dan wel te verstaan, ganzerijders en 1.5 meter afstand houden gaat niet echt goed samen mijn gedacht...

Resten ons dit jaar, gezien de huidige situatie, spijtig genoeg weinig activiteiten... De **algemene informatieve vergadering van 16 oktober zal niet doorgaan**, maar voor het najaarsfeest van zaterdag 14 november proberen we een leuk alternatief uit te werken, en ook het Sinterklaasfeest van zondag 6 december zal er heel anders uitzien... Hou deze laatste 2 data alvast in je agenda, meer informatie volgt snel.

Ik hoop dat jullie allen in goede gezondheid blijven, en dat we elkaar snel mogen weerzien bij lekker eten en een goed glas wijn of pint bier...

Zoals jullie weten, sluit ik het liefst van al af met het glas te heffen op onze fantastische vereniging. Moeilijk om dit per brief te doen, maar schenk uzelf gerust een pintje uit met uw bubbel, hef het glas en zeg luidop...

LANG LEVE DE OUDE GANS!

Met vele ganzerijdersgroeten,
Frédéric Crynen, uw voorzitter.



Steun de Oude Gans Berendrecht VZW
<http://www.trooper.be/oudegans>